

Beste mensen,

In de Bijbel komen veel gelijkenissen voor. De dingen van God worden vergeleken met wat in het dagelijks leven voorkomt. Er zijn gelijkenissen met dieren. De leeuw, het lam, de wolf, de adelaar.

De duif wordt ook vaak genoemd.

Amsterdammers kennen die van de Dam. Vroeger hoorde je nog wel eens van duivenmelkers, tegenwoordig vindt men het soms een hinderlijke vogel. Een alledaagse vogel, die niet beschermd hoeft te worden. Maar de Duif heeft bijzondere eigenschappen. De duif is geen roofvogel, niet agressief, maar wel vasthoudend, duivenpaartjes zijn trouw aan elkaar, ze weten elkaar over grote afstanden te vinden. De duif die het nest weer wist terug te vinden kon gebruikt worden om boodschappen snel door de lucht te vervoeren, luchtpost.

In de Bijbel, waar het erom gaat dat de Goede Boodschap wordt doorgegeven brengt de duif, Noach het bericht dat de aarde weer bewoonbaar is, na de ramp van de zondvloed. Hij is over de wateren gekomen met een groen olijftakje, groen, een teken van hoop. Het is de vredesduif geworden.

In het Nieuwe Testament zweeft er ook een duif boven de wateren, die van de Jordaan, als Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Weer wordt er een goed bericht gebracht; met het neerdalen van de duif klinkt uit de hemel: Dit is mijn Geliefde Zoon. De duif doet hier wat Gods Geest doet, hij is dienstbaar. De duif is hier de aankondiger dat de Hemel en de aarde met elkaar verbonden zullen zijn, door het werk van Jezus.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk