

Beste mensen,

We zijn mensen, de eerste mens is uit de aarde genomen, van aardse materie. Adam betekent eigenlijk aardmens. In het begin van de Bijbel staat dat God de Hemel en de Aarde schiep. De aarde is het domein van de mensen, de hemel lijkt onbereikbaar, erboven, de wereld van God. De aarde lijkt beperkt, de hemel eindeloos en grenzeloos. Bij de schepping werd van Gods adem in de mens geblazen, inspiratie van boven. De mens heeft iets van de aarde en van de hemel, dat verlangen naar de hemel, het hogere zit er diep in, we vinden de aarde eigenlijk niet genoeg, we willen meer. Bij de hemel gaat het in de Bijbel om wat boven het menselijk vermogen zit, we kunnen er niet bij. Er zijn zaken die we als mensen niet kunnen beheersen, waar we geen vat op hebben. De beperkingen worden niet altijd geaccepteerd, een mens zou als God willen zijn. Mensen streven naar het hoogste, er worden torens van Babel gebouwd. Maar de aarde kon op die manier de hemel niet bereiken. In de zondeval dreigde een breuk tussen hemel en aarde, God en mens uit elkaar, de verbinding verbroken. De Hemel heeft de aarde niet losgelaten, God laat zijn schepping niet ten ondergaan. De Hemel is naar de aarde gekomen. Jezus daalde af van al zo hoge om de band tussen God en mensen te herstellen. We mogen God onze Vader noemen. Geloven is erop vertrouwen dat die verbinding er weer is. De Hemel helpt ons om op aarde staande te blijven.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk