

Beste mensen,

Mensen lijken op elkaar, er is zoveel gemeenschappelijks, mensen verschillen zoveel van elkaar, ze zijn allemaal anders. Mensen proberen met elkaar in contact te komen, te communiceren, verbinding te zoeken. Mensen kunnen ook grote afstand van elkaar nemen, vriendschap en vijandschap is mogelijk. Ze kunnen elkaar opbouwen en afbreken. Kunnen alle mensen wel broeders en zusters van elkaar zijn, als één familie? In de gemeente noemt men elkaar wel broeders en zusters. Taal is een verbinding tussen mensen, er staat geschreven dat men ooit dezelfde taal sprak, maar dat er verwarring is gekomen. Men spreekt soms langs elkaar heen, men begrijpt elkaar niet, of wil elkaar niet begrijpen. Zelfs als mensen over God spreken kan er verdeeldheid komen. Er is dan een scheiding der geesten, met heilig vuur kan men elkaar ook bestrijden. Dat is geen goede geest. Ook als men dezelfde taal spreekt kan er spraakverwarring zijn. Moeten we maar accepteren dat het nooit ideaal wordt op deze aarde?

Toch staat er ook beschreven dat op een mooie Pinksterdag over Gods grote daden werd gesproken en dat men elkaar verstond, geïnspireerd door Gods Geest, kracht die van boven kwam. Toen werd eenheid zichtbaar (Handelingen 2). Het is dus toch mogelijk, het is denk ik de moeite waard om daar in te blijven geloven.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk