

Beste mensen,

Ik zie de laatste tijd nog wel eens een vlag uit het raam hangen met een schooltas erbij. Het schijnt dan niet te betekenen dat iemand van de koninklijke familie jarig is, maar dat iemand geslaagd is voor een schoolexamen. Een examen is een proef die wordt afgelegd aan het eind van een schoolopleiding, als je er doorheen bent, heb je bewezen dat je voldoende geleerd hebt om verder te kunnen in de maatschappij. Een examen is in meerdere opzichten een beproeving. De bedoeling is zo te laten zien tot waartoe je in staat bent. Door die beproeving blijkt je sterkte.

In het dagelijks leven worden we wel vaker op de proef gesteld, men heeft het over een beproeving. Het gaat dan vaak over problemen en uitdagingen die op je levenspad komen. Het zijn dan situaties die je liever wilt vermijden. Laat dat examen aan mij voorbij gaan. In de Brief van Jacobus, die vol is met praktische raadgevingen, staat: Het moet u tot grote blijdschap stemmen als u allerlei beproevingen ondergaat, want als uw geloof op de proef wordt gesteld leidt dat tot standvastigheid. (Jac. 1:2,3). Jacobus raadt aan te bidden en God de nodige wijsheid te vragen. Beproevingen kunnen je geloofservaring en je vertrouwen in God versterken. Het is goed als christenen de levensproblemen moedig en vol vertrouwen in God tegemoet gaan. De bedoeling van een beproeving is er beter van te worden, niet slechter. Het is een mooie raad, maar voor een examen kun je slagen maar ook zakken. De beproeving kan te zwaar zijn.

Het levensexamen is toch anders dan het schoolexamen, Petrus zou bewijzen dat hij een modelleerling van Jezus was, maar hij zakte, door het water en toen hij zei dat hij Jezus niet kende.

Het volk Israël trok door de woestijn met Gods hulp naar het beloofde land. Ze werden op de proef gesteld, ze schoten te kort in hun Godsvertrouwen. Jezus heeft Petrus niet laten vallen, God heeft Zijn volk, dat tekort schoot bij de beproevingen niet aan zijn lot overgelaten. God geeft niet op.

Bij schoolexamens heb je herexamens, herkansingen, dat is maar één keer. Gods herkansingen gaan door, soms met beproevingen, maar het lijkt of Hij ons maar niet wil laten zakken, maar doen slagen.

Goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk