

Beste mensen,

We hebben het vermogen ons te herinneren. Gebeurtenissen die we ooit hebben meegemaakt kunnen we ons weer voor de geest halen. We hebben een geheugen. We vergeten heel wat maar er zijn dingen die ons bijblijven, ervaringen van vroeger die indruk hebben gemaakt. Als we iets goed hebben geleerd, kennen we het uit ons hoofd. We hebben ooit leren tellen, rekenen leer je door die getallen ook te gebruiken. Je ervaring kun je uitbreiden, oefening baart kunst. Nieuwe gebeurtenissen toetsen we aan onze vroegere ervaringen. Ervaringen uit het verleden kunnen je kracht en energie geven. Toen heb ik het zo gedaan en het is goed gegaan, zo kun je wijsheid opdoen. Je kunt ook wegdromen in het verleden, in je herinnering was het vroeger beter en mooier, in die goeie ouwe tijd. De herinnering kan je dan weemoedig maken, men wil het harde dagelijks leven even vergeten. Wim Sonneveld zong van een dorp in de goede oude tijd.

In de Bijbel wordt vaak over herinneren gesproken. De herinneringen aan het verloren paradijs zijn nog niet vergeten. Er waren Joden in ballingschap, in het vijandige Babel, ze treurden, ze bleven denken aan Jeruzalem, waar ze ooit vandaan kwamen, ze beklagden hun lot (Psalm 137). Soms werken herinnering, terugkijken en stilstaan bij het verleden niet motiverend. Toen het volk Israël in de woestijn was, hadden ze wel te eten, het manna, maar ze dachten terug aan Egypte, de slavernij waarvan ze verlost waren, daaraan dachten ze niet meer, wel aan het gevarieerde menu van toen: gratis vis, komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook (Numeri 11). Ze wilden als het ware weer terug naar die geïdealiseerde vroegere toestand. Herinneringen kunnen ook nieuwe moed geven, tradities van wijsheid die worden overgeleverd naar een volgende generatie. Herinneringen kunnen weerbaar maken. Een traditie van hoop en toekomstverwachting. Herinneringen in de Bijbel kijken niet alleen achterom, maar ook vooruit. Eigenlijk is de Sabbat ook zo'n brokje herinnering, terugkijken naar het verloren paradijs, maar ook vooruitzien, nieuwe energie opdoen voor de komende week, moed ontvangen om verder te gaan, met uitzicht op Gods toekomst met ons.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk