

Beste mensen,

Vorige week schreef ik over herinneringen, je kunt in gedachten teruggaan naar het verleden. Ervaringen van toen kunnen je helpen. Terugkijken met het oog op morgen. Overleveringen van vroeger en tradities kunnen zinvol zijn. Er zijn er die bij het verleden willen blijven stil staan, oude overgeleverde vertrouwde waarden behouden. Je kunt ook last hebben van het verleden, nare belevenissen van ooit kunnen rondspoken tot vandaag de dag.

Je kunt leren van vroeger, men kan ook leren van nu. Kinderen leren de wereld ontdekken. Ze hebben belangstelling voor hun omgeving. Ze leren van ouders en opvoeders, maar ze doen vooral ervaringen op uit de eerste hand, kinderen stellen vragen, waarom? Wat is dat. Ze zuigen die indrukken als het ware op. In Mattheus 18:3, gaat het over: word als een kind. Het gaat vooral denk ik om de nieuwsgierige open verwondering van kinderen. We kunnen leren van de overleveringen van vroeger, maar blijf je ogen en oren openhouden. De Bijbel is een oud boek met oude geschiedenissen, we kunnen er van leren hoe God met mensen omgaat en lessen voor ons leven. Maar we leven nu en het is goed nieuwe geloofservaringen op te doen. We blijven ontdekkingsreizigers in het leven. Terugkijken naar het verleden is niet verkeerd, God was er toen. We mogen ook vandaag de dag ontdekken dat Hij ook nu met ons wil gaan. Kinderen kunnen veel van ouderen leren, maar van het enthousiaste oog voor de wereld om hen heen, is iets om niet af te leren. Kleine kinderen gaan ouderen daarin voor (Psalm 8:3).

Goede Sabbat,
Roel Dijk