

Beste mensen,

Er is in onze dagen veel mis, we leven in een gebroken wereld zoals wel gezegd wordt. De nieuwe Hemel en de nieuwe aarde zijn nog niet aangebroken. Toch is er veel om je over te verwonderen. Je hebt de wonderen van de natuur, dat alles groeit en bloeit om ons heen. Je zou kunnen zeggen dat is Gods werk, met de schepping gegeven. Ik was pas geleden in Artis, de Amsterdamse dierentuin en dan zie je de veelvormigheid van de dierenwereld.

Je kunt je ook verwonderen over de wonderen van wetenschap en techniek. Dat is mensenwerk. Waar zijn mensen allemaal toe in staat? Er kunnen werktuigen gemaakt worden waar de medeschepselen mee vernietigd kunnen worden. Er worden uitvindingen gedaan die mensen het leven kunnen redden. Er zijn de laatste honderd jaar geweldige medische vindingen gedaan. Zonder die zou ik mijn leeftijd van boven de 70 niet zo maar bereikt hebben. God is de Schepper van hemel en aarde, Hij heeft ook mensen geschapen, die in sommige opzichten op Hem lijken: ze zijn creatief, ze hebben scheppend vermogen, ze kunnen God navolgen. Dat is een gave. De mens is niet zomaar aan het noodlot onderworpen, hij heeft een zekere vrijheid, de mens kan in veel opzichten aan de eigen omgeving bouwen en daar verandering in aanbrengen. God heeft ons mensen op aarde geplaatst, om deze wereld te beheren en te onderhouden.

Het is in de praktijk gebleken dat er vaak wat verkeerd gaat als mensen hun door God gegeven talenten gebruiken, maar toch, er gebeuren ook wonderen mee. Doktoren kunnen niet het eeuwige leven geven, maar ze hebben soms de mogelijkheid om lijden te verlichten en zelfs mee te werken aan genezing. In de eed die de artsen afleggen, beloven ze te streven: het lijden te verlichten en het leven te verlengen. Toen Jezus op aarde rondwandelde genas Hij de zieken, als was het een wonder. Er worden in de Bijbel wonderbaarlijke genezingen vermeld en we horen nog wel van mensen die op gebed genezen zijn. Doktoren zijn Jezus niet, hun wonderen zijn minder spectaculair dan die van onze Redder, of van de gebedsgenezers. De medische wetenschap verlost niet van de zonde, toch ben ik dankbaar dat ook aan artsen vermogen is gegeven genezing te bevorderen. Uiteindelijk komt genezing van God, maar voor hen die ons medisch bijstaan denk ik dat we ook mogen bidden.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk