

Beste mensen,

In mijn straat staan bijna geen auto's, bij de supermarkt staat geen lange rij bij de kassa en door het open raam hoor ik de vliegtuigen ronken. Het is vakantietijd. Als gepensioneerde heb je minder met werkdruk te maken, ik blijf dit jaar thuis. Maar is even een werk- en school pauze. De kranten brengen minder nieuws, zelfs Oekraïne verdwijnt naar de achtergrond. Er lijkt een zomerslaap te heersen. Sinds dit jaar wordt weer meer gereisd. Oost, west, thuis best, lijkt even niet te gelden. Men wil nieuwe indrukken opdoen, inspiratie voor de rest van het jaar. Reizen wordt nu als ontspanning gezien, dat was het vroeger niet, het was extra inspanning. Men bleef liever veilig thuis en ging alleen weg als het niet anders kon. Reizen was avontuur en kon gevaarlijk zijn. Wie voor zijn beroep moest reizen, zoals zeelieden waren lang van huis. Niet het reizen was het ideaal, maar de veilige haven.

Nu is het reizen veiliger en betaalbaarder geworden. In de Bijbelse tijd moest men te voet of op een ezel over onveilige wegen. Abraham verliet zijn vertrouwde omgeving en dat werd ervaren als een waagstuk. Jozef kwam niet vrijwillig in Egypte. Het volk van Israël moest in ballingschap omdat ze uit hun eigen land verdreven waren. Dat was geen toerisme. Dat geldt ook voor de huidige vluchtelingen. Tegenwoordig is reizen vaak amusement, toen was het bittere noodzaak, omdat het niet anders kon. Vroeger waren vreemde landen onbekend en hadden iets dreigends, het buitenland was ver weg.

Paulus was een wereldburger en heeft de toenmalig bekende wereld afgereisd om het evangelie te verspreiden. Hij heeft schipbreuk geleden en kwam soms in de gevangenis. Als het leven met een pelgrimstocht werd vergeleken, dan was het om te laten zien hoeveel gevaren er op de levensweg kunnen zijn. John Bunyan heeft zo'n pelgrimsreis beschreven.

Het is mooi dat in onze dagen we meer van de wereld kunnen zien en dat het ontspannend kan zijn. Dat we meer kijk kunnen krijgen op andere volken. Zou het ook de mensen dichter bij elkaar kunnen brengen? Zo kan reizen nu meer betekenis krijgen.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk.