

Beste mensen,

Jezus heeft een kind als voorbeeld gesteld, hoe je zou moeten geloven. Een kind staat open voor de buitenwereld. Is het voldoende om kinderlijk te blijven geloven? Als je kinderlijk gelooft, wat zou je nog moeten leren, is Bijbelstudie nog nodig? Navolgers van Jezus worden discipelen genoemd, leerlingen.

Er staat ook over geloofsopvoeding geschreven, die wordt vergeleken met echte voeding aan kinderen: aanvankelijk eenvoudig, als melk, later steviger kost, vaste spijs (1 Corinthe 3:2; Hebreëen 5:12,13).

Geloven, wordt met een weg vergeleken het is een proces, een ontwikkeling gedurende je hele leven. Je mag groeien in je geloof, je mag leren hoe je met God en je naaste om hoort te gaan. Abraham, Mozes, Petrus, Paulus, u en ik kunnen verder leren. Het is mooi als je weet dat je een kind van God bent en dat Hij van je houdt. Je hoeft de Bijbel niet uit je hoofd te kennen, maar verdere geloofskennis en ervaring kan van belang zijn op weg naar geestelijke volwassenheid. We hoeven niet stil te staan. In dit leven worden we geen volmaakte mensen, we kunnen er wel naar blijven streven. Gods volk onderweg, leergierig.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk