

Beste mensen,

In het begin van de Bijbel staat, dat God sprak. Als je met elkaar spreekt kan er contact zijn.

Het bijzondere van mensen is, dat ze ook kunnen spreken. Daarin lijken ze op God. Vaak begrijpen we elkaar niet, praten langs elkaar heen en luisteren niet naar elkaar, er is spraakverwarring. Maar het is ook mogelijk dat we elkaar wel verstaan. Mensen kunnen ook met God spreken. Hoe is dat mogelijk, is Hij niet te ver weg en te hoog verheven? In de oude verhalen wordt verteld dat God aanspreekbaar is en met ons mensen verbonden wil zijn. Hoe spreekt God tot ons? Graag zouden we willen dat we een stem uit de hemel horen. Maar het gebeurt nu soms door de stem van ons geweten. Anderen voelen zich door een bepaalde gebeurtenis in hun leven aangesproken, die ze wel als een keerpunt hebben ervaren. Wij kunnen tot God spreken in een gebed, daarin kunnen we onze harten uitspreken. Bidden is een vorm van geloven, je vertrouwt dat Hij je hoort. We zouden graag ook meteen verhoord worden en dat gebeurt vaak niet zomaar. Toch zijn mensen blijven bidden op hoop van zegen, omdat ze zijn blijven geloven dat een relatie met God mogelijk is, geloof in God die niet tegen ons is, maar voor ons. Ergens staat: bid zonder ophouden.

Er zijn er die vinden dat bidden te passief is, dat bij woorden passende daden horen. Als je met God verbonden wilt zijn, kun je dat dan ook in je daden laten zien, kun je ook spreken door je daden? Ook in ons dagelijks gedrag hebben we, denk ik, de steun van boven nodig, werk en bid.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk