

Beste mensen,

Wees niet bezorgd voor de dag van morgen staat in de Bergrede (Mattheus 6:34). Maar ik denk dat velen zich wel zorgen maken. Je kunt op verschillende manieren bezorgd zijn. Piekeren, of ergens wat aan proberen te doen. Ouders dragen zorg voor hun kinderen, het is goed dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, niet zorgeloos zijn, maar ze bijstaan waar nodig. Zorgen maken over de toekomst, kan je slapeloos maken. Zorg is daar een soort angst, die op je kan drukken en verlammen.

Er is in deze wereld veel aan de hand waar over je je zorgen kunt maken, het klimaat, oorlog, vluchtelingen, asielzoekers, hongersnood, epidemieën, ongeloof. Waar gaat het met deze wereld naar toe? Ik denk dat we in de eerste plaats moeten zorgen waar we mogelijkheden hebben om er iets aan te doen. Dat wil niet zeggen dat je de rest van de wereldproblematiek maar aan z'n lot over moet laten, maar je hebt je beperkingen en grenzen. In Mattheus 25:31-40, gaat het over mensen die iets voor anderen doen in hun eigen omgeving. De Samaritaan die de gewonde man langs de kant van de weg zag liggen heeft zich over hem ontfermd en hem niet laten liggen. Hij heeft de wereld problemen niet opgelost, maar zorg getoond voor een naaste. Wees niet bezorgd? Ik zou zeggen, het is goed als men zorg voor elkaar heeft en verantwoordelijkheid neemt, daar zijn mogelijkheden. Piekeren maakt machteloos, bezorgdheid die tot niets leidt.

Goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk