

Beste mensen,

In dit land word je met achttien jaar meerderjarig. Je krijgt dan stemrecht en je mag meedoen aan verkiezingen. Je kunt dan uit één van de vele partijen kiezen en op zo'n manier je stem laten meetellen. Vanaf die tijd zijn we mondig. Ons leven is vol van momenten dat we een keus maken. Wat voor werk kies ik, met wie ga ik om, wat trek ik aan, wat eten we vandaag. Kiezen hoort bij het volwassen leven.

Elke dag nemen we beslissingen, soms klein en soms met gevolgen voor de rest van je leven. Het leven wordt wel met een weg vergeleken (Psalm 1), welke route kies je? Je kiest beter als je je einddoel voor ogen houdt, waar wil je naar toe? We komen voortdurend op kruispunten waarbij je uit verschillende richtingen kunt kiezen. Kinderen maken ook keuzes, maar vaak wordt er voor hen gekozen. Van volwassenen wordt verwacht dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze kiezen, ze zijn er op aan te spreken. Baptisten vinden het belangrijk dat een geloofskeuze door jezelf wordt genomen en niet door je ouders.

Soms is het niet zo van belang of je voor het ene of het ander kiest, lood om oud ijzer, of je door de kat of door de hond gebeten wordt. Maar soms word je haast gedwongen partij te kiezen, zwart of wit, voor of tegen, goed of fout, ja of nee, er is geen derde weg. Anderen willen je tot een keuze dwingen, die jij niet wilt. In de oorlogstijd werden mensen voor dergelijke keuzes gesteld. Op het moment overzie je de gevolgen niet, vaak besef je pas achteraf of de keus juist was. De keuzes van het leven zijn niet altijd tussen goed en kwaad, soms gaat het tussen slecht en minder slecht. Dat wordt dan wikken en wegen. Goede raad is duur. Je vraagt raad aan anderen, je stelt de keus uit of vermijdt die, je bidt en vraagt God om raad. Wat is wijsheid? Kunnen wij mensen wel omgaan met onze keuzes, kiezen we niet vaak het verkeerde? Is de keuzevrijheid te zwaar?

Het is bijzonder dat wij mensen kunnen nadenken over onze keuzes in het leven. Vrijheid om te kiezen is ook een uitdaging!

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk