

Beste mensen,

We bidden tot onze Vader in de hemel. De hemel lijkt een wereld buiten ons begrip, boven ons verstand, onbereikbaar. De zon, maan, planeten en sterren staan aan de hemel, maar onze hemelse Vader staat daar nog boven. Dan is de hemel wel erg ver weg. En toch zeggen we onze Vader, spreken we met Hem, in het geloof dat Hij ons kan horen, dat ons gebed de hemel bereikt. Een gebed is spreken met God, als je met iemand spreekt verwacht je ook een antwoord.

Er wordt soms een kloof tussen God in de hemel en mensen op aarde ervaren. De bouw van de toren van Babel zou een menselijke poging zijn om de hemel te bereiken, die is mislukt. Mensen kunnen blijkbaar niet op eigen kracht bij God komen. Jacob heeft een droom gehad waar hemel en aarde wel met elkaar verbonden waren: de Jacobs ladder. Hij zag er engelen uit de hemel afdalen en omhoog stijgen. De hemel laat de aarde niet in de steek.

In de Bijbel wordt gesproken van hemelse boodschappers, die Gods woorden aan de mensen doorgeven en soms ook krachtig optreden. Engelen zijn aan mensen verschenen, in een menselijke gedaante aan Abraham (Genesis 18). Of vurig vlammend aan Jesaja lofliederen zingend (Jesaja 6), of met een zwaard bij Bileam (Numeri 22:23). Een engel is een boodschapper, die door God gezonden is, met een opdracht, hij spreekt of handelt niet namens zichzelf maar namens God. Engelen zijn niet altijd engelachtig en liefelijk, bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte.

God is van het begin af verbinding blijven zoeken met de aarde, met ons mensen. Jezus is van al zo hoge gekomen. Zijn komst is aangekondigd door de engel Gabriel, de bringer van het Goede Bericht (dat betekent evangelie). Bij zijn geboorte kregen de herders het goede nieuws van engelen te horen. Er staat dat zij toen overal bekend maakten wat over dit Kind gesproken was.

Bij de opstanding van Jezus, verschenen ook engelen bij het graf. Zij verkondigden dat Jezus was opgestaan, aan treurende vrouwen, zoals Maria Magdalena. Mensen mochten het goede nieuws verspreiden, Gods boodschap, zij mochten namens God spreken. Ze hebben gedaan wat engelen deden.

Ik zou in onze tijd graag een engel willen zien, vurig en met vleugels en gezang. Toen Abraham vreemdelingen gastvrij ontving wist hij niet dat het boodschappers van God, engelen, waren. Sommigen hebben zonder het te weten engelen onderdak gegeven (Hebreeën 13:1).

De Hemel heeft de aarde wat te vertellen, soms met hemelse boodschappers, maar soms mogen mensen ook als engelen zijn. God is te bereiken voor mensen, Hij zoekt ons op, willen wij ook voor Hem bereikbaar zijn?

Goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk