

Beste mensen,

Vorige week heb ik over engelen geschreven. Zij hebben boodschappen van God aan de mensen gegeven, ze hebben gesproken tot Maria, Zacharias, de herders bij Bethlehem en tot de vrouwen bij het graf, bij de opstanding van Jezus. In de Bijbel wordt ook verteld dat God in dromen en visioenen sprak, tot Jacob en Johannes op Patmos. God sprak ook rechtstreeks, tot Abraham en Mozes. Dat gebeurde toen niet altijd, in de tijd van Samuël kwam het weinig voor.

Wij zouden graag wel eens een stem uit de hemel willen horen, als een teken van Gods aanwezigheid, die vertelt waar we aan toe zijn en wat we moeten doen in het leven. Er zijn mensen die vertellen dat ze ook in deze tijd zulke ervaringen hebben gehad. Dat ze een bekering hebben ervaren met Gods aanwezigheid. Dat hun in een kritieke levenssituatie een woord van boven werd aangereikt.

Ik geloof dat God zijn engelen kan sturen en rechtstreeks tot mensen kan spreken, als Hij dat nodig vindt. Wij hebben wat er in de oude tijden nog niet was, een complete Bijbel, vertaald in onze taal, boordevol ervaringen van mensen met God en boodschappen van God, met profetieën die gedeeltelijk al in vervulling zijn gegaan, die we kunnen controleren. God spreekt tot ons in de Bijbel. Daarin staat wat God aan de mensen te zeggen heeft, een boodschap van toen, ook voor nu en de komende generaties. Men kan zeggen: het is een dik boek, kan ik daar uit wijs worden, hoe vind ik daar mijn weg in, hoe ik moet leven? Er staan dingen in beschreven die niet makkelijk te begrijpen zijn. Maar als je er in gaat lezen, begin dan met wat je wel direct kunt verstaan. De Bijbel staat boordevol duidelijke aanwijzingen, begin daar maar mee. Als je een Bijbel openslaat, dan staat Psalm 119 in het midden, vers 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zo is denk ik de Bijbel bedoeld, Gods woord dat ons een weg in het leven wil wijzen, God spreekt ook in onze tijd, tot ons.

Goede Sabbat gewenst.
Roel Dijk