

Beste mensen,

In deze dagen viert het volk Israël Grote Verzoendag. In oude tijden door de zondebok de woestijn in te sturen, die de zonden van het afgelopen jaar de wildernis en de vergetelheid mocht indragen. De priester kwam in het heiligdom bij de ark van het verbond: een vergulde kist daarin werden de stenen tabletten bewaard, platen van steen waarop de 10 geboden waren geschreven. Die werden voortdurend overtreden. De priester vroeg vergeving voor het volk, door bloed te strijken op het deksel die de kist die de geboden bedekte. Hij vroeg dan om de tekortkomingen van hem en zijn volksgenoten te bedekken, te vergeven. Verzoenen wordt in het Hebreeuws bedekken genoemd: de dag van de bedekking: Jom Kippoer, bedekt met de mantel der liefde, zand erover. Die ceremonie bestaat niet meer, het is nu een dag van inkeer en vasten, en men vraagt God en elkaar vergeving.

Toen God deze wereld schiep zag Hij steeds dat het goed gemaakt was, Hij zag dat het goed was. Wij geven aan goedmaken een andere betekenis. Als er tussen mensen iets verkeerd is gegaan, hoeft het niet altijd verkeerd te blijven. Het kan goed gemaakt worden: uithuilen en opnieuw beginnen. Hoe herstel je een verbroken verhouding? Men heeft vaak meer moeite met naasten dan mensen ver weg. Als er in de Bijbel over familie verhoudingen wordt gesproken, gaat het er niet altijd vreedzaam toe, met Kain en Abel begon het al. Er zijn nu tv-programma's die met een familiediner oude ruzies proberen bij te leggen. In ieder geval het wordt geprobeerd door de eeuwen heen bij alle volkeren, met meer of minder succes. Men is blijven volhouden fouten te herstellen, soms zou men de hoop verliezen, dweilen met de kraan open. In onze tijd is er de gewoonte excuses aan te bieden voor de fouten van vroegere generaties, zoals de slavernij. Mensen slagen er maar beperkt in, zo moet het niet blijven. God wil het definitief goed maken, door zijn Zoon naar ons mensen toe te laten gaan. Als de priester die vergeving vraagt voor alle volken, als de zondebok die de zonden van de wereld wegdraagt.

Grote Verzoendag en Pasen lijken wel op elkaar: God biedt verzoening aan, Hij wil met ons verder, Hij wil het goed met ons maken, daarop mogen we antwoorden.

Goede Sabbat,

Roel Dijk