

Beste mensen,

Zijn wij blij dat we wetten hebben? Als we aan wetten denken, denk je misschien aan regels wat je wel of niet mag, geboden en verboden. Wetten beperken je in je vrijheid, ze zorgen dat je niet alles mag. Wat zou het mooi zijn als er geen wetten waren, dat je kon doen waar je zin in hebt. Maar als iedereen doet wat hij wil zal men elkaar voor de voeten kunnen lopen, verkeer zonder regels wordt een chaos, om een samenleving draaiend te houden maakt men afspraken en hanteert men gedragsregels. Maar als wetten mensenwerk zijn kun je goede en slechte wetten hebben. In een dictatuur zijn ook wetten.

In de Bijbel is ook sprake van wetten, daar gaat het om wetten door God gegeven. Toen het volk in Egypte zwoegde, zuchtte men onder de onderdrukkende wetten van farao. God gaf andere wetten, we kennen de 10 geboden. Gods wetten zijn er om ons mensen verder te helpen. Wetten kunnen ook de zwakkeren en kwetsbaren steunen tegen mensen met een grote mond. Gods wetten willen zorgen voor een rechtvaardige samenleving. Ze willen ons daartoe aansporen. Zo is bv de Sabbat een protest tegen slavernij, uitbuiting en 24-uurs-economie. Draaf niet door, neem tijd voor jezelf, voor elkaar en voor God. De Joden noemen de eerste vijf Bijbelboeken ook wel de wet, of Thora, of de boeken van Mozes. Dat zijn richtlijnen uit de hemel voor een beter leven op aarde. In de synagoge wordt er elke Sabbat uit voorgelezen. Ze worden bewaard in een boek in de vorm van een boekrol. Eens per jaar heeft men er het feest vreugde der wet. Men toont dan de blijdschap en de dankbaarheid voor Gods goede wetten door een feestelijke rondedans door de synagoge te maken met de boekrol.

De langste Psalm van de Bijbel, Psalm 119 (176 verzen) is een lofzang op Gods wet. Daarin gaat het erover dat Zijn wetten er zijn om ons te ondersteunen: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (vers 105).

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk