

Beste mensen,

Een dezer dagen had ik problemen met mijn telefoon en kort daarop met mijn computer. Dat zijn mijn particuliere probleempjes waar voor een groot deel al weer een oplossing is gekomen. Ik kwam er zelf niet uit, maar er waren mensen die me hierin konden bijstaan. Het maakte me bewust dat je in deze tijd erg afhankelijk bent van de sociale media. Als die niet werken ben je haast buiten de samenleving geplaatst. De manier waarop we onderling contact houden verandert voortdurend. Mijn ouders hadden vroeger een winkel, met telefoon. Veel mensen uit de buurt kwamen bij hen om daar op te bellen. Zo'n toestel was een uitzondering. Nu is iedereen 24 uur per dag bereikbaar. Dat is mooi, maar men rekent er ook op dat je er dan bent.

Op geloofsgebied gaat het erom dat het evangelie wordt doorgegeven. Dat is door de eeuwen heen op allerlei manieren gebeurd. Mondeling: een gesprek tussen twee personen, in een grote groep, bij een preek, door te zingen, door te schrijven: brieven, traktaten, boeken, door radio en tv, mail, facebook, zoomen, enz., enz. De boodschap: Jezus is gekomen om ons mensen te redden, wordt elke generatie opnieuw doorgegeven. Elke tijd heeft zijn eigen communicatiemiddelen, die kunnen verschillen. Het gaat erom dat de boodschap doorkomt, alle mogelijke middelen lijken geoorloofd. Je went wel aan een manier van geloofsverkondiging. Ik vind het persoonlijke gesprek over geloof plezieriger, andere vormen hoeven niet slechter te zijn.

In de tijd dat de Bijbel ontstond werd naar creatieve vormen gezocht. De brieven van Paulus zijn ontstaan als een mogelijke vorm van contact. Omdat hij niet persoonlijk in Korinthe kon zijn, schreef hij een brief aan de mensen van toen. Dat bleek een voordeel: ze is voor ons bewaard tot op de huidige dag. Wat hij ooit direct tot die gemeente heeft gezegd toen hij daar op bezoek was, is verloren gegaan.

Ik geloof dat het goede Nieuws van Jezus Christus voor alle mensen geldt en voor alle tijden, en dat er steeds gezocht mag worden die zo goed mogelijk over te brengen, met de middelen die er zijn, ook in onze tijd. Bijvoorbeeld door dit stukje.

Goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk