

Beste mensen,

Als je aan iemand vraagt: gaat het morgen vriezen en je krijgt als antwoord: ik geloof van wel, dan weet je het nog niet zeker: het kan vriezen en het kan dooien.

Als je zegt: ik geloof in God, wat bedoel je dan? Dat God bestaat, dat je geen atheïst bent? Als we geloven in God de schepper van hemel en aarde, groot en machtig, is dat mooi, maar wat zou Hij persoonlijk met mij te maken willen hebben, is de afstand tussen hemel en aarde niet veel te groot?

Als we het onze Vader bidden spreken we uit dat we geloven dat Hij zich met ons mensen en met mij in verbinding wil stellen en dat ik mij Zijn kind mag noemen.

Geloven in Hem Die er voor ons wil zijn en met ons wil zijn. (lied 770 Opwekking, Exodus 3:14). Geloven kan betekenen: ik vertrouw er op, ik weet het zeker, ik geloof in God, ik vertrouw op Hem, dat Hij met mij verbonden wil zijn. Hij wil met ons mensen omgaan, Hij zoekt ons, wij gaan Hem ter harte. Zoeken wij Hem ook? Hij is er, dat wil niet alleen zeggen dat we in het bestaan van God geloven, maar dat Hij present is, dat we een beroep op Hem mogen doen. Hij was er, Hij is er, ook voor mij, Hij zal er zijn.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk