

Beste mensen,

Soms maken we gebruik van tekens: rood licht betekent stoppen, groen licht: je mag doorgaan. Verkeersborden geven aanwijzingen, het is de bedoeling dat die tekens begrepen worden en niet genegeerd. Oranje heeft in Nederland een betekenis, de leeuw is het nationale symbool. Een vlag wordt herkend, in de scheepvaart was de vlag ooit belangrijk om te seinen. Kruis en Davidsster en de duif zijn symbolen. Een symbool kan meer indruk maken dan woorden en afstanden overbruggen.

Er zijn ook tekens die alleen begrepen worden door een beperkte groep, als een geheime code. De eerste christenen hadden de vis als teken om elkaar te herkennen in tijden van vervolging.

We maken ook gebruik van beeldspraak, zoals in spreekwoorden: bij de appel valt niet ver van de boom gaat het eigenlijk niet over appels maar over mensen. In gedichten horen we beeldspraak in vergelijkingen: de stormen op de levenszee.

Er zijn er die dat mooi vinden, anderen zeggen: zeg het maar gewoon in je eigen woorden. In de Bijbel wordt vaak gebruik gemaakt van voorbeeld-taal. Jezus sprak in gelijkenissen. Wij vinden: de Heer is mijn Herder een mooie Psalm. Maar soms vinden wij de beeldtaal lastig. Er was een man die de Bijbel serieus wilde lezen (Handelingen 8:26-40), hij las van een lam dat geslacht werd. Hij vermoedde dat daar een betekenis achter zat. Er kwam iemand die hem heeft uitgelegd dat het over Jezus ging die zich als een lam heeft opgeofferd voor de mensen.

De Bijbel is niet altijd een makkelijk boek, soms in beeldtaal geschreven, maar het is geen geheime code. Op veel manieren wordt de boodschap in allerlei toonaarden doorgegeven, als een goed bericht van God aan de mensen. Soms eenvoudig, soms duisterder en moet je meer zoeken. We kunnen elkaar helpen de boodschap beter te verstaan en God bidden om Zijn inspiratie en Geest daarbij.

Goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk