

Beste mensen,

Ik vind het mooi als mensen elkaar ontmoeten en ervaringen samen kunnen delen. Dat kan gebeuren in de wekelijkse samenkomst op Sabbat. Het was voor mij een verrassing dat we afgelopen Sabbat met zovelen, van verschillende leeftijd en uit verschillende windstreken samen konden komen in Amsterdam. De afgelopen jaren moesten we voorzichtig zijn met grote groepen, je moest afstand bewaren en zingen werd afgeraden. Het woord positief kreeg een negatieve betekenis. Ik vond het bijzonder te mogen meemaken dat het nu wel kon. Dat bekenden van mij een dienst konden meevieren. Er was een orkest van 3 generaties, er werd een nieuwe Sabbatkalender uitgereikt. We konden elkaar weer ontmoeten. Voor mij was het een bijzondere verjaardag, ik ben er dankbaar voor, dat ik die kon delen. Dankbaar voor de mogelijkheden die ik in mijn leven krijg. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat Abraham pas aan zijn taak begon en op weg ging naar het Beloofde Land (75).

Ik sprak over "verzoening" n.a.v. de verloren zoon. Christelijk geloof is het geloof van hoop. Ook al lijkt een menselijk leven soms vast te lopen, er is een weg terug mogelijk. Een mens kan zich tot God keren, God heeft zich al naar de mensen toegekeerd. Verkeerde verhoudingen kunnen hersteld worden. Het gaat erom dat er verbinding is, een verbond tussen God en mensen, dat verbond werkt door in onze verhouding met medemensen. Ik sprak ook over de verzoening tussen Jozef en zijn broers, waar een kloof onoverbrugbaar leek. Er is hoop, er is een uitweg. Die boodschap moet blijven klinken juist in onze tijd.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk