

Beste mensen,

Voor velen ligt de schooltijd al een poos terug. Op de basisschool leer je basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven, je kunt er je hele leven voordeel van hebben. Velen leerden in een vervolgopleiding voor een vak. Verpleegkundige of timmerman. Je moet er examens en proeven voor afleggen om te laten zien dat je het onder de knie hebt. De theorie en de praktijk. Ook krijg je ervaring mee en lessen in je opvoeding en in het dagelijks leven.

Jezus gaf les, Hij maakte leerlingen, discipelen. Volwassenen die al een vak kenden en in het volle leven stonden. Stuurde Hij ze terug naar de schoolbanken? Zij waren vissers. Jezus leerde ze een manier om in het leven te staan. Hoe je het best invulling aan je leven kunt geven. Hij zei: Ik zal jullie vissers van mensen maken. Hun leven kreeg meer inhoud. Ze volgden hun leermeester na. Op het gebied van geloof blijf je je hele leven leren. De lessen van Jezus zijn opgeschreven, zoals in de Bergrede, het is niet alleen theorie, het is vooral praktijk. Toepassing van de leer van Jezus in het dagelijks leven. De 12 discipelen waren de eerste leerlingen, maar daarbij zou het niet blijven. Jezus heeft ook gezegd: Maak alle volken tot Mijn leerlingen (Mattheus 28:19). De leerlingen van toen hebben de woorden van Jezus toegepast en doorgegeven. De gemeente van Christus bestaat uit leerlingen, die zijn blijven leren, tot op de dag van vandaag, die schooltijd gaat door. Ook wij kunnen Zijn discipel zijn.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk