

Beste mensen,

Als de wijzen uit het oosten de ster volgen, komen ze in Jeruzalem, daar vragen ze waar de koning van de Joden is geboren. Met hun wijze sterrenkunde komen ze er niet uit, ze hebben Bijbelkennis van Israël nodig.

Tegen Maria zegt de engel dat het kind, dat geboren zal worden, koning zal zijn over het huis van Jacob (Israël) en dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen.

Een koning in Israël werd met olijfolie overgoten, hij was een "gezalfde", in het Hebreeuws: Messias, in het Grieks: Christus.

De discipelen Jacobus en Johannes vragen aan Jezus om de beste plaatsen in Zijn Koninkrijk, links en rechts van Hem. Als Jezus Jeruzalem binnenkomt op een ezel wordt gezongen: gezegend de koning die komt in de naam van de Heer. Aan het kruis draagt Jezus een doornenkroon, bespot door Joden en heidense soldaten. Een medegekruisigde vraagt: denk aan mij als u in Uw Koninkrijk komt. Boven het kruis stond de beschuldiging in het Hebreeuws, Grieks en het Latijn. Internationaal opdat een ieder het zou kunnen weten.

De wijzen uit het oosten waren geen Joden, ze kwamen uit de volken, het waren "heidenen". Toch wilden ze van de Verlosser weten. De Koning van de Joden is ook de Koning van de volken. God heeft Israël niet verworpen, God heeft de andere volken niet verworpen. Het Evangelie is er voor allen, voor alle afstammelingen van Adam en Eva. De engelen zongen: God heeft in mensen een welbehagen.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk