

Beste mensen,

In het begin van dit jaar hebben velen elkaar geluk gewenst. Je kunt geluk hebben, dat betekent dat je een meevaller hebt, een kans die soms weer snel voorbij kan gaan. Je kunt gelukkig zijn, dan gaat het je goed gedurende een langere periode. Sprookjes eindigen vaak met: en zij leefden nog lang en gelukkig. Geluk kan materieel zijn: succes hebben, of een gevoel zijn: dat je blij en tevreden bent. Een succesvol zakenman is niet altijd een gelukkig mens. Men zegt dat geld niet gelukkig maakt, wat dan wel? Velen zijn op zoek naar levensgeluk.

Kun je er zelf wat aan doen, kun je bouwen aan je geluk? Je hebt pechvogels, die het nooit ver brengen en gelukskinderen bij wie alles op rolletjes loopt. Is je geluk door het lot bepaald, heb je er wel invloed op? "Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje ", zegt een lied (kent u die munt nog?).

In Psalm 1 worden mensen gelukkig genoemd die een goede keuze maken, die een goede levensweg kiezen en goed gezelschap. Je kunt invloed uitoefenen op je manier van leven. Er is een oude evangelisatieprent over de Twee Wegen. Daar wordt de kijkers ingeprent dat het wat uitmaakt welke keuzes je maakt. De prent wil je de weg naar het geluk tonen. Een mensenleven is er niet om het ongeluk tegemoet te gaan. We hebben wegwijzers die ons richting kunnen geven: ons geweten, de Tien Geboden, het voorbeeld van Jezus. Als je een verkeerde keus maakt kun je die fout herstellen, bekering is mogelijk. Geloof dat een mensenleven de moeite waard is in Gods ogen. Geloven is het gaan van een levensweg, door goede en slechte omstandigheden heen, soms kan het een lijdensweg lijken, maar met een vertrouwen dat God ons geluk wil en niet onze ondergang. Tegenwoordig hoor je het woord duurzaam vaak.

Echt geluk is geen zeepbel, maar duurzaam. Ga met God, en Hij zal met je gaan.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk