

Beste mensen,

Vorige week heb ik over geluk geschreven.

Deze week wil ik het over wijsheid hebben. Wijsheid is niet hetzelfde als veel weten, veel kennis hebben. Wijsheid heeft te maken met (levens)ervaring en die te kunnen toepassen. Iemand kan veel kennis hebben en toch dom handelen. Iemand kan analfabeet zijn en wijs zijn. Wijsheid is vooral toegepaste praktische kennis, geen theorie, je leert het vaak niet op school. De leerlingen van Jezus leerden toen ze met Jezus rondwandelden. Kennis geleerd in de stage van het leven. We kennen de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes, de wijzen dachten vooruit aan extra olie in hun lampen. Jozef wordt wijs genoemd, dat was hij nog niet in het begin van zijn optreden met zijn broers. Wijs werd hij pas door schade en schande. Oudere mensen worden soms wijs geacht, mensen met meer ervaring. Maar je hebt wijze jonge mensen en dwaze bejaarden. Wijsheid zit soms in spreekwoorden. Jonge mensen vinden het niet altijd plezierig door ouderen de les te worden gelezen. Hun wijsheid vinden ze soms ouderwets en uit de tijd, ervaring waar ze zeggen niets meer mee te kunnen beginnen. Men wil niet van vroeger leren, wat heb je aan geschiedenis en oude verhalen en traditie, we leven nu. Liever willen ze door schade en schande zelf ervaren hoe de wereld in elkaar zit.

Toen de oude wijze koning Salomo gestorven was wilde zijn opvolger zich niet door oudere wijzen laten adviseren, tot zijn schade. (1 Koningen 12). Men wil elke keer weer zelf "het wiel uitvinden".

Het is niet ieder gegeven om wijs te zijn, nog belangrijker dan wijsheid is geloof. Het gaat in het leven uiteindelijk om het geloof in de verlossing van ons mensen van Godswege.

In de Bijbel staan oude overleveringen vermeld. De wetten zijn Gods geboden, zoals: gedenk de Sabbat. De wijsheden zijn raadgevingen, als je zo handelt heb je er voordeel van maar het is niet verplicht, het is wel verstandiger, ze kunnen je helpen staande te blijven, te overleven en gelukkiger te worden. Het boek Spreuken staat boordevol met die raadgevingen, als je ze zou willen gebruiken als wandtegelteksten, zou je er muren mee kunnen behangen. Het is denk ik verstandig die wijsheden serieus te nemen en niet te minachten. Ook de boeken Prediker en Job gaan over levenswijsheid. Hoe ga je met levensproblemen om, wijze beslissingen kunnen je verder helpen in je leven.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk