

Beste mensen,

Vorige week schreef ik over de wijsheidsboeken Spreuken, Prediker en Job. In de eerste 5 Bijbelboeken komen de wetten van God ter sprake, de leefregels zoals de 10 geboden. Als je daarnaar handelt kies je voor het leven. De wijsheidsboeken geven wijze raad: zo kun je handelen. Een raadgeving is een advies, geen gebod, je bent niet verplicht je eraan te houden maar je kunt er je voordeel mee doen. Wijsheid is levenswijsheid die je in de praktijk kunt brengen. Gebruik daarbij, je hoofd, je hart en je handen.

In het boek Prediker worden levensvragen gesteld: wat is de waarde van een mensenleven, alles is vergankelijk, een leven gaat voorbij, wat is blijvend, wat is de moeite waard? Heeft het wel zin je in te spannen als je toch niet zo veel kunt verbeteren? Een refrein klinkt: alles is ijdelheid. Je zou je afvragen waarom dit boek in de Bijbel mag staan. In Genesis staat dat God bij de schepping zei: dat het goed was, dat de mens naar Zijn beeld en gelijkenis is geschapen. Het lijkt of daar nu vraagtekens bij worden gezet: heeft het leven enige waarde, is het waardeloos en zinloos? In de Joodse traditie leest men Prediker tijdens het Loofhuttenfeest, waarbij men dan in een "loofhut " woont. Een tijdelijke voorziening die doet denken aan de bouwsels van het volk Israël toen het door de woestijn zwierf. Het leven lijkt soms een wankel, niet stabiele, tijdelijke behuizing, het volk Israël denkt er dan aan. Het bestaan kan onzeker zijn, maar toen bleef God trouw, en liet niet in de steek.

Het boek eindigt met een wijze raad de geboden van God serieus te nemen, een gebod als advies, de keuze is aan ons mensen. Die geboden leggen verbinding tussen God en mensen: ons leven heeft waarde voor God, wij kunnen er waarde aan geven. In de ZDB-kapel in Haarlem staat een tekst op de muur geschreven uit Prediker: Vrees God en houd zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen (Prediker:12:13). Een wijze raad.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk