

Beste mensen,

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land (Joh. de Heer 880, Opwekking 377). Mooi als je dit met overtuiging kunt zingen.

In een lied durven mensen soms meer te zeggen dan in het alledaagse leven. Slaan wij onze ogen moedig op naar het beloofde land, en willen we ons als een kind laten geleiden en vragen we nooit waarom ons iets moet overkomen?

Men maakt zich vaak wel zorgen voor de dag van morgen. Sommigen kijken in een horoscoop, anderen maken opgewekt plannen.

De profeten van Israël hadden de gave gekregen verder te zien dan de dag van vandaag. Ze schilderen soms vreeswekkende zaken, maar ze leggen er vooral de nadruk op dat God met ons mensen mee wil gaan, desnoods door de diepte heen, Hij houdt zich aan Zijn beloften. Ook Jezus spreekt over de toekomst, zoals in Mattheus 24. Daar is sprake van oorlogen en aardbevingen. Maar in datzelfde evangelie kinkt ook: Ik ben met jullie.

Dat is denk ik ook de boodschap van het genoemde lied.

Het is denk ik goed dat af en toe eens te zingen.

Goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk