

Beste mensen,

Het is mooi als iemand spontaan kan bidden, aan God zeggen wat je op je hart hebt. Een gebed kan in stilte zijn of je kunt samen bidden, dan deel je je geloof met anderen. Een gebed als het Onze Vader is geformuleerd, het zijn niet je eigen woorden. Jezus heeft het aan zijn leerlingen geleerd. Het is een modelgebed geworden, men is er vertrouwd mee geraakt. Soms probeert men de taal wat aan te passen, maar de tekst zit zo in je hoofd dat je zegt: Die in de hemel zijt, en niet Die in de hemel is. In dit gebed zeggen we in het begin al dat niet onze wil, maar Gods wil moet geschieden. Hoe weten we wat Gods wil is. En waarom zouden we bidden als God in Zijn eeuwig raadsbesluit alles al bepaald heeft, wat hebben wij dan nog te willen? We hopen toch dat God naar onze wensen zal luisteren, ons zal verhoren en bijstaan in ons dagelijks leven, met onze dagelijkse zorgen en problemen. We bidden omdat we geloven dat bidden helpt.

We zeggen in dit gebed dat we Gods Koninkrijk, Zijn heerschappij verwachten. Hebben we wel dat geduld, we zouden willen dat God ons direct helpt, nu. Als we bidden om dagelijks brood, bidden we om Gods zorg, ook al moeten we er zelf voor werken. We kunnen ook denken aan ons geestelijk voedsel, we leven niet bij brood alleen. Als we God om vergeving vragen, hoe gaan we dan zelf met vergeving om? Kunnen wij dat wel, is dat niet te veel gevraagd? Bidden is blijkbaar niet alleen met gevouwen handen en gesloten ogen zitten, je mag ook wel eens naar iemand omzien en iemand de hand reiken.

Verzoeking wordt genoemd. Verzoeken kan ook beproeven betekenen. Als je een beproeving doorstaan hebt kun je sterker te voorschijn komen. Verzoeken zou ook verleiden kunnen betekenen, iemand onderuit halen. In de woestijn probeert Satan Jezus te verzoeken en hem van God te vervreemden. In het paradijs lijkt Satan er wel in te slagen mensen ten val te brengen. De Boze wordt genoemd, Satan, het kwade, daarvan willen we verlost worden. We hebben om levensonderhoud gevraagd en Gods bescherming. Is dit gebed voldoende, het is een handreiking, andere manieren van bidden zijn ook mogelijk. Het was een antwoord op de vraag: Leer ons bidden: God de eer geven en hulp voor je leven vragen. Een gebed maakt je bewust dat je met God een relatie kunt hebben, dat je een beroep mag doen op Zijn steun en dat ook jij een taak hebt op deze wereld: bid en werk.

Goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk