

Beste mensen,

We leven in een vlak land, ons land wordt daarom waarschijnlijk Nederland genoemd.

Er zijn ook streken met bergen en dalen, zoals in Israël.

Vanaf een berg kun je de wereld beneden beter overzien. Als er in de Bijbel sprake is van een berg, is er vaak iets bijzonders aan de hand, een hoogtepunt. Abraham zou zijn zoon Izaäk offeren op een berg, Mozes kreeg de 10 geboden op de berg Sinaï, Jezus sprak de Bergrede uit, Hij is ten hemel gevaren op de Olijfberg.

In Mattheus 17 staat ook een gebeurtenis op een berg beschreven. Drie discipelen waren er getuige van dat Jezus van gedaante veranderde: stralend gelaat, witte klederen! Ze hoorden een stem uit de hemel die Hem de Zoon van God noemde, alsof de hemel op aarde kwam. Petrus, één van de leerlingen wilde dat het altijd zo zou blijven. Maar het werk van Christus was niet voltooid, Hij moest nog Zijn kruisweg gaan. Ze hebben zijn hemelse heerlijkheid al gezien, maar ze moesten weer terug naar het dal, het dagelijks leven, waar nog zoveel tranen zijn die niet zijn afgewist. Ze hebben wel een blik gehad op Gods nabijheid. Geloven, is af en toe meegenomen worden, uit de vlakke, en op een berg en weer zicht krijgen op de verlossing.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk