

Beste mensen,

Het Oude Testament wordt gevolgd door het Nieuwe Testament, ze staan met elkaar in verbinding. Het Oude gaat vooral over verhalen uit de geschiedenis van Israël, het Nieuwe over het optreden van Jezus. In het Oude Testament staan veel profetieën die vooruit wijzen naar de komst van Christus. Dat gebeurt soms in gelijkenissen.

Het paaslam waarvan het bloed aan de deurposten werd gestreken en dat de doodsengel voorbij liet gaan wijst op het offer van Christus. Er wordt ook gesproken over de zondebok, die op Grote Verzoendag, de zonden van het volk wegdroeg.

Een lam als symbool voor Christus, die zijn leven inzet en opoffert voor anderen. Ook Bijbelse figuren kunnen types, een model, van Christus zijn. Izaäk was bereid zijn leven te geven, hij liep niet weg van zijn vader. Jozef, door zijn broers verdrukt, redde ze en heeft ze in het leven behouden en is met ze verzoend. David, de goede herder, werd tot koning gezalfd, maar hij moest voortdurend op de vlucht, alsof er geen plaats voor hem was in deze wereld. Jozua (zijn naam betekent evenals Jezus, redder), die zijn volk het beloofde land heeft binnen geleid. Dat Jona, na drie dagen levend uit de vis tevoorschijn kwam, wordt ook wel met de opstanding van Christus vergeleken. Ik denk ook aan Esther, zij stelde haar leven in de waagschaal om haar volk te redden, dat dreigde vernietigd te worden. Ze zei: Kom ik om, dan kom ik om (Esther 4:16). In de Brief aan de Hebreeënen wordt de priesterdienst in de tabernakel vergeleken met het werk van Jezus.

Zo zijn er veel meer overeenkomsten te vinden, die laten zien dat het Oude en het Nieuwe Testament nauw met elkaar verbonden zijn.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk