

Beste mensen,

Voordat Jezus gevangen werd genomen, voor Zijn kruisiging, heeft Hij een maaltijd met zijn leerlingen gehouden. Brood en wijn werden gedeeld. Brood is nodig om in leven te blijven, er wordt dagelijks om gebeden. Jezus vergelijkt zichzelf met brood. Hij is op aarde gekomen om ons te doen leven. Brood deed denken aan het manna. Hemels brood, dat het volk Israël kreeg in de woestijn en aan de matses, het brood gegeten bij de uittocht uit Egypte. Christus noemde het brood bij de maaltijd Zijn lichaam. Wij mogen met Hem verbonden blijven. De wijn vergeleek Jezus met Zijn bloed. Bloed, sap dat ons in leven houdt, het bloed van slachtoffers dat gevloeid heeft. Jezus heeft Zijn leven geofferd voor de mensen.

Deze symbolen zijn ons gegeven om te blijven gedenken wat Jezus voor ons mensen gedaan heeft. Dat gebeurt ook in de doop. De doop hoeft maar één keer plaats te vinden, dat is een persoonlijke geloofsbelijdenis. De maaltijd kunnen we vaker vieren, gezamenlijk vieren in de gemeente in een avondmaal, zoals volgende week dinsdagavond 4 april in Amsterdam. Zowel in de doop als in het avondmaal is Hij ons voorgegaan. Tekens van verbondenheid met Hem.

Goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk