

Beste mensen,

Het woord Pasen komt van het Hebreeuwse woord Pesach, dat "voorbijgaan " betekent.

De doodsengel ging voorbij als het bloed van een lam was gestreken aan de deur, toen in Egypte. Het was het begin van de bevrijding van Israël uit de slavernij, het kon op weg gaan naar het beloofde land. Die uittocht wordt nog elk jaar gevierd, matses worden gegeten. Toen is de dood voorbij gegaan, er was een weg naar het leven. Israël kwam als het ware tot leven, het stond op.

Jezus wordt ook "het Lam" genoemd. Ook Zijn bloed vloeide. Hij is de worsteling op leven en dood aangegaan. Het kruis is een teken van de dood, maar daar is het niet bij gebleven, de weg van Jezus is geen doodlopende weg. Het bloed van dit Lam maakt bevrijding van alle mensen mogelijk, van zonde en dood. De dood waart nog steeds rond, zal die ooit aan ons voorbij gaan? Hij jaagt nog steeds vrees aan. Het lijkt of hij uiteindelijk stil blijft staan voor onze deur. De Paasgeschiedenissen wekken ons op om zich daar niet bij neer te leggen, ze komen in opstand, ze dragen een belofte in zich. Jezus is de dood ingegaan, Hij is uit het graf opgestaan. Hij is ons voorgegaan, ten teken dat de dood uiteindelijk voorbij zal gaan. Opstanding is mogelijk, we zijn niet geschapen om te sterven maar om te leven.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. (Joh. de Heer 25)

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk