

Beste mensen,

Thomas heeft de naam ongelovig te zijn geweest. Hij wilde Jezus zien en aanraken, voordat hij kon geloven dat Hij was opgestaan. Hij kende Hem van voor de opstanding, nu herkende hij Hem.

Wij hebben niet met Jezus op aarde rondgewandeld, wij waren geen getuigen bij de opstanding. Is geloven dat Jezus verrezen is, niet veel moeilijker voor mensen als wij, 2000 jaar na Thomas? Jezus zegt: zalig die niet gezien hebben, en toch geloven (Johannes 20:29).

Een getuige legt verslag af van een gebeurtenis, hij stond erbij en hij keek er naar.

Als een paar getuigen onafhankelijk van elkaar hetzelfde beweren, geldt dat als een bewijs dat iets echt gebeurd is. Bij het proces van Jezus, waren er nauwelijks getuigen à charge te vinden die hetzelfde beweerden (Mattheus 26: 59-62). Bij het sluiten van een wettig huwelijk moeten twee getuigen mede ondertekenen.

Aan ons zijn getuigenverklaringen overgeleverd, dat Jezus na Zijn dood weer levend is gezien. Die zijn opgeschreven in de Evangeliën, en andere gedeelten van het Nieuwe Testament. Als je die leest, lijken ze eerst verklaringen van mensen in verwarring, maar daarna kun je zien dat die getuigenissen overeenstemmen: de Heer is waarlijk opgestaan!

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk