

Beste mensen,

Toen Jezus na Zijn opstanding te midden van de discipelen verscheen, wenste Hij hun vrede toe, driemaal staat die vredewens vermeld (Johannes 20).

Aan het eind van een kerkdienst wordt vaak een zegenbede meegegeven, zoals ook de priesters in Israël dat deden: de Heer geve u vrede (Numeri 6:24-26).

Bij de geboorte van Jezus zongen de engelen van vrede op aarde.

Vredestichters worden geprezen (Mattheus 5:9).

In Israël wenst men elkaar de vrede toe bij een begroeting: sjalom.

Elk jaar worden er een Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. In den Haag staat een Vredespaleis.

In deze dagen wordt weer gedacht aan de Tweede Wereldoorlog, 78 jaar geleden.

De vrede op aarde is nog niet aangebroken, er is nog haat onder mensen, de strijd in het Midden-Oosten en Oekraïne gaat verder. Zal de vrede ooit komen?

Toch hebben profeten als Jesaja en Micha ervan gedroomd en geprofeteerd:

er zal een waarachtige vrede komen. Oorlogswapens zullen worden omgesmeed tot vredesinstrumenten, van een zwaard is een ploeg te smeden. Oorlog zal niet meer geleerd worden. Men zal veilig kunnen vertoeven onder het bladerdak van een vijgenboom. Ik denk dat ook de Sabbat een voorafschaduwing is van de komende vrede:

er zal harmonie zijn tussen God en mensen en mensen onderling.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk