

Beste mensen,

In Nederland wordt op 5 mei Bevrijdingsdag gevierd, om de bevrijding van 1945 te gedenken, bevrijding uit onderdrukking en ellende. Bevrijding is niet hetzelfde als vrijheid.

Met vrijheid denk je aan; doen waar je zelf zin in hebt, vrij van de bemoeienis van anderen, je neemt je lot in eigen handen, jij kiest zelf.

In Amsterdam wordt met Koningsdag een vrijmarkt gehouden, men mag dan zonder vergunning op die dag een vrijhandeltje runnen. Men moet dan wel een vrije plek zien te vinden, dan is er concurrentiestrijd om een vrije marktplek. De vrijheid van de één beperkt de vrijheid van de ander. Bij bevrijding gaat het er niet om, te doen waar je zin in hebt, maar dat je bevrijd wordt van wat je in onvrijheid houdt, machten die je overheersten, de baas over je spelen, en je in de greep willen krijgen.

De Sabbat is een bevrijdingsdag. Werken is niet verkeerd, maar het is goed dat we het verschil weten tussen: werken om te leven en leven om te werken. Sabbat is ho tegen de 24 uren-economie.

De God van Israël is Bevrijder. De bevrijding uit Egypte was verlossing uit slavernij. Daarna kreeg het volk de 10 geboden, die beperken de vrijheid, maar zorgen ervoor dat men met elkaar in zo groot mogelijke vrijheid kan leven, voor een samenleving waar niet een paar, maar ieder tot zijn recht kan komen. Het gaat niet om ieder voor zich, maar om recht voor allen.

Vrijheid is niet altijd goed, in vrijheid kun je voor het kwade kiezen, men kiest voor verdovende middelen, men raakt verslaafd, men kiest soms voor de eigen ondergang.

Jezus is gekomen als Bevrijder, Verlosser om de banden van verslaving en slavernij te verbreken. Om een bevrijding te brengen die tot het leven leidt, die bevrijding is een weg ten leven, opstand tegen de boze machten die de mensen willen knechten.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk