

Beste mensen,

In de Pinkstertijd wordt over de Geest gesproken. Geest is in de Bijbel een woord met kracht, in het dagelijks leven is het een vaag begrip. Een geest lijkt daar een soort spook, als iemand er uitziet als een geest is dat geen compliment. Een geest is niet zichtbaar, maar wel merkbaar.

In de eerste Bijbelverzen gaat het over Gods Geest, die over de wateren zweeft. De Geest van God scheidt orde in de ongevormde woeste massa en de wateren. Die Geest is creatief. In het Hebreeuws is het woord voor wind en Geest hetzelfde. De Geest wordt met wind vergeleken, die je niet ziet, maar waar je de gevolgen wel van merkt. Het maakt wat uit of je de wind mee of tegen hebt.

Geest wordt ook met de adem vergeleken, zolang iemand ademt is er leven, Geest is daar de levendmakende kracht.

Geestelijke machten worden onderschat omdat ze niet direct zichtbaar zijn, maar ze hebben invloed.

Er zijn ook boze geestelijke machten, boze gezindheid die mensen op een verkeerde manier kunnen bezielen. Toen Jezus op aarde rondwandelde heeft Hij vaak boze geesten uitgedreven. De Geest van God is een inspirerende kracht,

In oude tijden werden de profeten vervuld met Gods Geest, zodat ze niet hun eigen woorden spraken maar wat van Boven was ingegeven. Het leek of die Geest maar aan een paar mensen was toevertrouwd, of die Geest van God maar bij uitzondering aan mensen werd toebedeeld.

Voor Zijn hemelvaart heeft Jezus Gods Geest beloofd, niet voor enkelen, maar voor velen. Hij noemde die kracht de Trooster, of de Bijstand in moeilijkheden, de kracht van Jezus en God de Vader, voor wie maar wil geloven. Die Geest is een stukje hemel op aarde. Die Geest is een teken van verbonden zijn met God, die kracht komt onze zwakheden te hulp. Die Geest doet ons Vader tegen God zeggen, en maakt ons bewust dat we Zijn kinderen mogen zijn (Romeinen 8:15-16). Geest wordt ook wel vergeleken met de olie in een olielampje, het is de energie die ons verlicht en bijstaat om in het dagelijks leven onze weg te vinden. Geest van Hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk