

Beste mensen,

Jezus sprak veel in gelijkenissen, vooral over het Koninkrijk van de Hemel, het wordt ook wel het Koninkrijk van God genoemd, of het Koningschap van God. Wat is dat voor een koninkrijk? Als we het Onze Vader bidden zeggen we: Uw Koninkrijk kome, in de Hemel en op aarde. Is dat nu al, of is het toekomst? Is het er nu nog niet? Het lijkt soms of het kwaad nog de overhand heeft, Satan gaat rond als een briesende leeuw. In de gelijkenissen lijkt het of het Koninkrijk aan het groeien is, het is in ontwikkeling, Het wordt met een mosterdzaadje vergeleken (Mattheus 13:31-32). Het lijkt klein en onaanzienlijk, maar het heeft een vermogen om geweldig te groeien, desnoods tegen de verdrukking in. Gods heerschappij in deze wereld lijkt niet zichtbaar, maar is al aanwezig en zal er komen. Gods overwinning op het kwaad, Gods redding van ons mensenkinderen. Jezus heeft het voorzegd en wij mogen er in geloven en het bidden: Uw Koninkrijk kome.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel