

Beste mensen,

Vorige week had ik het erover dat Jezus vaak sprak in gelijkenissen.

Die gelijkenissen gaan vaak over het Koninkrijk van de hemel. Dat Koninkrijk lijkt ver weg en verheven boven de aardse werkelijkheid. In de gelijkenissen wordt dat Koninkrijk vergeleken met iets uit het dagelijks leven.

Onze spreekwoorden geven levenswijsheid weer in dichterlijke taal:

de appel valt niet ver van de boom,
hoge bomen vangen veel wind,
de beste stuurman staan aan wal,
wie het eerst komt, die het eerst maalt,
blaffende honden bijten niet,
beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht,
beter een half ei, dan een lege dop.

Je kunt van de wijsheden van vroeger leren, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, dit is normaal.

De gelijkenissen van Jezus lijken over het leven van alledag te gaan, maar ze verschillen juist er van, ze lijken in te gaan tegen deze oude wijsheden.

Als iemand één schaap verliest laat hij de andere 99 niet zomaar alleen om die ene te zoeken. Een normale werkgever betaalt geen dagloon aan wie maar één uur gewerkt heeft. Als iemand zaait, zaait hij niet tussen de dorens en de rotsen. Iemand geeft niet zomaar al zijn bezit voor een enkele parel. De vijanden van de Israëlieten zijn vaak niet barmhartig.

Deze gelijkenissen laten zien dat het Koninkrijk van God anders is dan wat op aarde gebruikelijk is, in dat Koninkrijk zitten mogelijkheden die ons soms ontgaan. In het gewone leven zijn de laatsten niet de eersten. Dat Koninkrijk lijkt de wereld op zijn kop te zetten.

Goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk