

Beste mensen,

Deze week was in het nieuws dat de regering is afgetreden. Het ging over asielbeleid: hoe om te gaan met vluchtelingen en landverhuizers die ons land willen binnenkomen? Een regering neemt beslissingen, hakt knopen door, die gevolgen voor velen kunnen hebben. De afgelopen tijd moest er beslist worden over: boeren, stikstof, uitkeringen, bodemverzakkingen en aardgasgebruik, en hoe moet het verder met de strijd in Oekraïne?

Vorige week schreef ik over de gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk van God, Gods heerschappij, Zijn regering die anders is dan die van de mensen.

Christenen leven in de verwachting dat dit goede Koninkrijk eens volledig zichtbaar zal worden over de hele aarde. Maar wat moeten wij nu met de aardse regeringen? Er zijn er die zeggen: niet mee bemoeien, dat zijn wereldse zaken, er zijn er die zeggen: men heeft ook nu in deze wereld een verantwoordelijkheid om er het beste van te maken. Er zijn er die zeggen dat een christen zich ver van de politiek moet houden, er zijn er die zeggen dat christenen in woord en daad een taak hebben ook in de politiek. Hoe kun je christen zijn, wel in de wereld, maar niet van de wereld?

Ik denk dat dit de komende tijd regelmatig aan de orde zal komen.

Goede Sabbat,

Roel Dijk