

Beste mensen,

In de Bijbel wordt verteld over wonderen.

Een groep van minstens 5000 mensen wordt gevoed met 5 broden en 2 vissen.

Een brandende struik verbrandt niet.

Een oliekruikje blijft maar schenken en raakt niet leeg.

Een stok verandert in een slang, een ijzeren bijl blijft drijven. Er wordt over water gelopen. Water dat in bloed of wijn verandert.

Zulke wonderen gaan tegen de natuur in, ze zijn niet gewoon.

Zulke wonderen zijn om je erover te verwonderen, zo'n wonder heeft een speciale boodschap. Ze wijken af van het gewone, ze doen je er over nadenken, ze hebben een bijzondere betekenis. Jezus deed vele wonderen. Maar is een wonder niet iets van het verleden, van toen?

Er zijn mensen die vandaag wonderen zien in de natuur, zoals een zonsopgang, een regenboog, de sterrenhemel, de geboorte van een kind. Ze lijken natuurlijk, maar zijn bijzonder. Je kunt je verwonderen om de schepping. Er zijn er die het een wonder vinden dat wij bestaan en ons ervan bewust zijn.

Geloven wij in wonderen als we in een Schepper geloven die hart heeft voor Zijn schepping, God die omziet naar de mensenkinderen? (Psalm 8:5)

De Sabbat kan ons bewust maken van de schepping, de Schepper en de wonderen om ons heen.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk