

Beste mensen,

Toen Jezus op deze aarde rondwandelde met Zijn leerlingen, verkondigde Hij het Koninkrijk van God. God heeft de heerschappij, terwijl het soms lijkt of kwade machten het voor het zeggen hebben. Als teken van Gods overwinning, genas Hij mensen.

Een blinde werd ziende, een verlamde ging lopen, een dove hoorde weer, een melaatse werd gereinigd, boze geesten werden uitgedreven. Mensen met een ziekte, die hen buiten de samenleving plaatste, konden er weer aan deelnemen. Jezus heeft toen niet iedereen genezen. Die genezingen lijken voorafschaduwingen van wat zal komen, de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde, de volledige overwinning op het kwaad en het lijden.

Deze genezingen hebben ook een geestelijke betekenis. Het evangelie wil mensen verlossen van wat ze tegenhoudt te geloven in Gods redding. Ze zijn verblind en ze laten zich verlammen en beheersen door boze geesten. Jezus heeft toen een aantal mensen letterlijk genezen van hun kwalen, maar het gaat erom dat wij allemaal genezen worden, zodat we de redding weer zien zitten, en niet in verziekte omstandigheden blijven ronddolen.

Mijn grootmoeder, die in een rolstoel zat, zong graag lied 326 uit de bundel van Joh. de Heer:

Kreupelen zullen weer springen,
doven weer spraak verstaan,
blinden de lichtglans aanschouwen.....

De genezingen van toen kunnen ons geloof geven voor de toekomst. Het gaat erom dat Zijn evangelie ons kan doen opstaan.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk