

Beste mensen,

Pasgeleden schreef ik over wonderen, zoals die verteld worden in de Bijbel. Ik had het erover dat een wonder je doet verwonderen. Een wonder is anders dan het gewone, het wijkt af. Maar kunnen we ons nog wel verwonderen, staan wij er nog open voor? We verbazen ons niet over vliegtuigen of telefoons, dat we zomaar contact kunnen hebben met iemand aan de andere kant van de wereld. We vinden de dingen om ons heen vanzelfsprekend, natuurlijk en normaal.

God vertoonde zich in de Bijbelse geschiedenis op wonderbaarlijke wijze. Maar als tegenwoordig zoveel dingen mogelijk zijn, laat je je niet meer zo snel verwonderen.

Jezus roept mensen op om als kinderen te worden (Mattheus 18:3). Een kind ziet de wereld om zich heen en is nog verbaasd, later leren ze het af en vinden alles normaal. Geloven heeft iets kinderlijks, je stelt je open voor de wereld buiten je. Je staat te kijken van Gods wonderen.

Het is denk ik goed dat kinderlijke te behouden, ook als je volwassen bent.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk