

Beste mensen,

Aan het eind van een kerkdienst, spreek ik meestal de zegenbede uit zoals die beschreven staat in Numeri 6:22-26:

*De Heer zegent en behoedt u,
de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig,
de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.*

Deze zegen gaven de priesters mee in het oude Israël. Het aangezicht over iemand doen lichten, dat betekent op een positieve manier naar iemand omzien. Vorige week had ik het over de Samaritaan, die omzag naar de man aan de kant van de weg. Hier wil het zeggen: God heeft het goede met u voor. God zegent, maar ook mensen kunnen elkaar zegenen, als je iemand feliciteert, gelukwens, spreek je ook een soort zegenbede uit: dat het je goed mag gaan. Tegenover zegenen staat elkaar het kwade toewensen, verwensen, vervloeken.

In de Bijbel wordt veel over zegenen gesproken, God zegende de eerste mensen, God heeft de Sabbat gezegend, als een dag voor ons welzijn. God zei tegen Abraham dat hij tot zegen van de volken kon zijn, en wie hem zegende zou ook zegen ontvangen. Ooit hebben Jacob en Ezau gestreden om een zegen, een zegen heeft waarde. We zingen wel het lied: Tel uw zegeningen (Joh. de Heer 256}.

Toen ik het ouderlijk huis verliet, kreeg ik een Bijbeltje mee, daarin stond voorin geschreven: wees een zegen! Zo'n opdracht geldt voor mij vandaag nog, en ik denk voor elk van ons.

Een goede Sabbat gewenst, wees een zegen.

Roel Dijk