

## Een verslag van een reis door de Bijbel

*'De lengte van ons leven is als een stofje dat dwarrelt op de mat van de eeuwigheid'*

Een reis maken naar het verleden, dat beschreven staat in het Oude Testament, én naar de toekomst dat beschreven staat in zowel het Oude- als in het Nieuwe Testament.

De Bijbel, het betrouwbare en waarachtige woord van God leid en begeleid de mens in zijn leven hier op aarde naar het eeuwige heil in de nabijheid van God. Er zijn drie thema's die essentieel zijn voor de mens hier op aarde namelijk:

- 1 **Schepping/zondeval van de mens**
- 2 **Geboorte en sterven van Jezus als zoon van de levende God en de**
- 3 **Wederkomst van Jezus en het eeuwige leven.**

De bedoeling van de studie is dat u ook mag aangeven welke andere 'pijlers' voor u tussen de schepping en geboorte van Jezus belangrijk zijn én na de dood en opstanding van Jezus tot aan zijn wederkomst.

### 1 **Schepping en zondeval**

De mens, genaamd Adam werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

**(Genesis 1:26-28 en Genesis 2:15-24)**

De zondeval. Hier wordt voor het eerst kennis gemaakt met Satan, de gevallen engel Lucifer, die zich zichtbaar manifesteert als een slang (**Genesis 3:1-7**). Door dit voorval is de zonde ontstaan en de angst, waardoor de mens een 'slaaf' werd aan satan. Hier is dus sprake van de slang als een listig dier, dat in staat was met de mens te communiceren, omdat de duivel zich daarin vestigde. Dat het bij de slang om de duivel gaat weten we uit het boek **Openbaring 12:9**: *En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt*. Zoals ook **Openbaring 20:2** het beschrijft. Wie was en is satan, dit kunnen we lezen in het boek **Ezechiël, 28:1-19** en het boek **Job, 1:6-e.v.** (*God laat aan ons hier zien wie satan is; later zal God ons laten zien wie Jezus is*).

**Genesis 3:15**. Deze tekst noemt men wel het proto-evangelium, de blijde boodschap, omdat hieruit de overwinning van Jezus op de satan herleid kan worden. De slang staat hier voor de zonde en de macht van het kwade, omdat de slang de mens verleid heeft. Er is een levenslange strijd tussen goed en kwaad; de mens raakt nooit geheel eigen met het kwade. Uiteindelijk overwint de mens, want in het messiaanse rijk zorgt God dat de satan onder de voeten vertreden zal worden (**Romeinen 16:20; Hebreëën 2:14-15**): *Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttroenen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren*. Hij, Jezus wordt ook wel de tweede Adam genoemd, die de relatie tussen God en mens heeft hersteld.

## 2 Geboorte en sterven van Jezus, de zoon van de levende God

Bij de eerste komst van Jezus manifesteert de satan zich ook.

De geboorte van Jezus wordt ons onder andere verteld in het evangelie van Mattheüs. (lees Mattheüs 1:18-23 en Jesaja 7:14)

De doop van Jezus door Johannes de Doper. (lees Mattheüs 3:16-17)  
Verzoeking in de woestijn. (lees Mattheüs 4:1-11, in 4:4 wordt verwezen naar Deuteronomium 8:3; in 4:7 naar Deuteronomium 6:16 en in 4:10 naar Deuteronomium 6:13)

Jezus zijn getuigenis van Zichzelf. (Johannes 5:19-47)  
Over Jezus dat Hij volmaakt mens was (lees Hebrëeën 4:14-16): *Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.*

Het lijden/kruisiging

Jezus 'beschrijft' vier aankondigingen over zijn lijden te weten:

- 1 Mattheüs 16:21-23 (in vers 23 wordt de satan bestraffend toegesproken vanwege een uitspraak van Petrus);
- 2 Mattheüs 17:22-23;
- 3 Mattheüs 20:17-19;
- 4 Mattheüs 26:1-5.

Ook Johannes beschrijft de kruisiging en sterven van Jezus. (Johannes 19:17-27 en Johannes 19:28-37)

De opstanding wordt door Johannes beschreven in hoofdstuk 20:1-18. Jezus als eersteling. (1 Corinthiërs 15:23-28)

De hemelvaart wordt beschreven in onder andere Marcus 16:19-20; Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1-11.

De rede over de laatste dingen wordt onder andere beschreven in Mattheüs 24:1-51.

## 3 Wederkomst van Jezus en het eeuwige leven.

In deze eindtijd is wederom satan aanwezig. Naast de openbaarwording van Jezus wordt ook de openbaarwording van satan zichtbaar. Hij zal macht geven aan het beest uit de zee en het beest uit de aarde. (Openbaring 13)

In hoofdstuk twee en drie van het boek Openbaring wordt over de gemeenten gesproken.

De gemeente zijn zij die in Jezus Christus geloven als verlosser en zaligmaker. Die Jezus, die zelf gezegd heeft dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Die ook gezegd heeft: Ik ben de opstanding en het leven.

Zij, de gelovigen, zullen bij een teken worden opgenomen, de zogenaamde opname. Dat lezen we onder andere in **1 Thessalonicenzen 4:14-18**; **1 Corinthiërs 15:51-53**; **Johannes 14:2-3** en **Openbaring 3:10**.

In de grondtekst van **Openbaring 3:10** blijkt dat de gebruikte bewoordingen willen zeggen dat de gemeente 'het uur der verzoeking' niet mee zal maken. Dat kan ook eigenlijk niet, want het 'uur' is bestemd voor goddelozen en ongehoorzamen (**lees onder andere Romeinen 1:18 en Romeinen 2:8-10**). Daarom is de verwachting van de gemeente van Jezus Christus een hoopvolle verwachting. Ondanks alles wat voorspeld is over oordelen die over de wereld komen en over de komst van de antichrist én ondanks het feit dat de gemeente tot het laatste moment de taak blijft houden haar getuigende werk te doen, mag haar dit nooit tot benauwende gedachten brengen. Uit de reeds opgesomde Bijbelgedeelten blijkt dat de gedachten over onze toekomst alleen maar aanleiding geven tot vreugde.

Tijdens het Duizendjarig rijk (regering van Jezus Christus) zal het heil en de wet van Israël uitgaan, met als hoofdstad Jeruzalem.

Na het duizendjarig rijk zal het laatste oordeel zijn waar de ongeredde doden tot opstanding zullen komen en naar hun werken beoordeeld worden. Degenen, die niet bevonden worden geschreven te zijn in het Boek des Levens, zullen tezamen met de duivel en zijn engelen, het beest en de valse profeet, worden overgegeven aan de eeuwige straf in de poel van vuur en zwavel: de tweede dood. (**Openbaring 20:11-15**)

*Een nieuwe hemel en aarde.*

Wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. (**2 Petrus 3:13 en Openbaring 21**)

Het verleden is nu echt helemaal verleden, het is er niet meer. In **Jesaja 65:17** staat geschreven: *Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.*

Drie andere 'pijlers' tussen de schepping en de geboorte van Jezus kun je ook nog benoemen namelijk: de zondvloed, de roeping van Abram (Abraham) en Daniël.

Rob Busser