

## Een hoopvolle toekomst

Onze toekomst is hoopvol omdat wij, als gelovigen in Jezus Christus, straks mogen wonen in de *'woningen van het huis mijner Vaders'*.

### Geeft de Bijbel ons aanleiding om dit inderdaad te geloven?

Aan Paulus wordt een geheimenis medegedeeld, een verborgenheid of raadsbesluit wat niet eerder is uitgesproken, dat wij niet allen zullen ontslapen.

**(1 Corinthiërs 15:50-53 e.v.) Lees ook: 2 Corinthiërs 5:1-2 Corinthiërs 5:8.**

Wij weten dat er op een zeker tijdstip, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, wij worden opgenomen en de Here tegemoet gaan in de lucht. **(1 Thessalonicenzen 4:13-18)**

### Wat is nu het kenmerkende van deze Bijbelteksten?

We lezen hier dat er een opname zal plaatsvinden. De Here zal dus op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het klinken van een bazuin Gods nederdalen van de hemel en de voornoemde gelovigen zullen op de wolken in een oogwenk worden weggevoerd de Here tegemoet in de lucht.

De vraag rijst nu: de Here zal dus niet op de aarde komen, maar de geroepenen als het ware halverwege tegemoet komen en ze meevoeren naar de hemel.

In **Johannes 14:1-3** spreekt Jezus tot zijn discipelen onder andere over zijn afscheid maar ook over de heerlijke toekomst, ook voor de Gemeente. Dus deze beloften gelden ook voor hen die geloven in Jezus Christus, die de opstanding en het leven is.

### Wat is het kenmerk van de ware gelovige?

De Gemeente van Jezus Christus bestaat uit individuele gelovigen uit Israël en uit de heidenvolken, die tot een persoonlijk geloof gekomen zijn in de Here Jezus Christus. **(Johannes 1:12-13)**. Zij hebben beleden dat zij zondaars zijn **(Romeinen 3:23-24)** en hebben de Heer aangenomen als hun Heer en Heiland. Zodoende zijn zij door de Heilige Geest gedoopt en toegevoegd aan de kring van geredde mensen.

Aan de hand hiervan mogen we aannemen dat de komst van de Here in het einde der tijden tweemaal plaats zal vinden. De eerste komst van de Here (...als een dief in de nacht...) zal een niet waarneembaar zijn (in een oogwenk) voor de achtergeblevenen, ook al gaat het gepaard met een geroep van een aartsengel en de bazuin Gods. Deze geheime komst van de Here staat in schril contrast met de tweede komst die zal geschieden met grote kracht en heerlijkheid zoals we kunnen lezen in **Mattheüs 24:30 en 31; Lucas 21:27; Openbaring 19:11-16 en Openbaring 1:7**. Deze komst van Jezus Christus zal dan in gezelschap zijn van de opgenomen gelovigen die dan, wat we mogen aannemen, tot taak zullen hebben om tijdens de duizendjarige periode, onder het hoofdbestuur van Jezus Christus, de aarde zullen herstellen en besturen.

### Wanneer zal de opname plaatsvinden?

We kunnen ons afvragen: *waarom deze afzonderlijke gebeurtenissen? en waarom de gelovigen in Jezus Christus bevoorrecht worden om, met andere woorden te spreken, voortijdig in de hemel te mogen worden opgenomen?*

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de gebeurtenissen die plaats zullen vinden in het einde der tijden. Aan de hand van de Bijbel weten we dat er een tijd zal aanbreken dat de aarde geregeerd zal worden door een uitzonderlijk en bekwaam persoon die 'orde op zaken' weet te stellen, omdat in de komende tijden

door allerlei omstandigheden het hele maatschappelijk verkeer in grote moeilijkheden zal verkeren. Deze persoon, of zoals je hem kunt noemen een dictator; het beest; antichrist; mens der wetteloosheid; zoon des verderfs en 666, zal door zijn doeltreffende maatregelen grote aanhang en bewondering oogsten en in het bijzonder: hervormingen op sociaal gebied en de economie zal herstellen én daarmee gepaard gaande werkgelegenheid (*de vele gelovigen die zijn opgenomen laten dan een enorm kapitaal achter en werkgelegenheid dat door deze persoon zal worden toegeëigend. Hij zal er een eigen draai aangeven over de 'verdwijning van de gelovigen' omdat dit niet onopgemerkt zal blijven in de samenleving*). Als deze persoon eenmaal de absolute wereldmacht zal hebben, na verloop van circa 3 □ jaar, zal hij zijn ware aard vertonen. Dan zal blijken wie deze persoon in werkelijkheid is. Er zullen door zijn toedoen zware tijden aanbreken en het hele maatschappelijk leven zal zich kenmerken door bandeloos- en moreel verval en het totaal negeren van de Goddelijke Wet. Hij zal zich als een tegenstander van God manifesteren. Het begin dus van de grote verdrukking of ure der verzoeking. De apostel Paulus geeft van hem een niet mis te verstane beschrijving in **2 Thessalonicenzen 2:3-17**.

Uit alles blijkt dat deze persoon (beest uit de zee) een door satan geïnspireerd mens is. In het boek **Openbaring 13** lezen we het volgende: ....en de draak (dit is satan) gaf hem zijn kracht en zijn troon (dus heerschappij) en zijn grote macht. En deze persoon zal terzijde bijgestaan worden door een ander, eveneens door satan geïnspireerd, persoon (beest uit de aarde). Deze persoon wordt de valse profeet genoemd. (**Openbaring 13:11-18**)

Onder de heerschappij van deze twee personen zal er een periode aanbreken, circa 3 □ jaar, zoals beschreven wordt in onder andere Mattheüs 24:21-22. Dan zullen ze hun ware gezicht tonen. Hun kwaadaardigheid zal zich vooral richten tegen hen die hun bestuur niet meer kunnen of willen accepteren nu zij zien wie ze zijn. Maar hun grootste haat zal gericht zijn tegen het Joodse Volk en hen die werkelijk in Jezus Christus gaan geloven (ook door toedoen van de 144.000 verzegelden, 12.000 uit elke stam). Zij die tot geloof komen, zowel uit Israël als uit de volkeren, zal groot zijn. Het getal zal zijn als het zand der zee. (**Openbaring 7:9-17**)

Terugkomende op hen die deel mogen hebben aan de opname der Gemeente.

**Op welke gronden behoeven wij de grote verdrukking of ure der verzoeking niet te doorstaan?**

In **Openbaring hoofdstuk 2 en 3** wordt gesproken over de zeven Gemeenten, de tijd waarin we nu al een paar duizend jaar leven, daarna, **vanaf hoofdstuk 4**, als de gerichten beginnen wordt er over de Gemeente niets vernomen. Dat kan alleen verklaard worden doordat de gemeente reeds is opgenomen. (**Openbaring3:10**)

Enkele voorbeelden van hen die ook gevrijwaard werden van rampen vanwege hun vertrouwen in de Here:

- Ten tijde van Noach besloot God de mensheid te verdelgen wegens haar grote verdorvenheid. Noach was een rechtvaardig man, hij geloofde God en wandelde met God. Hij en zijn gezin mochten behouden worden. Noach moest daartoe een Ark bouwen volgens Goddelijke voorschriften. Toen de

watervloed\*) kwam, kon Noach met zijn gezin een toevlucht nemen in de Ark en zo werden zij behouden.

- Evenzo het gebeuren met Lot, een neef van Abraham, en zijn twee dochters. Ook deze was een rechtvaardig man die woonde in Sodom, een van de vier steden, waarvan de inwoners aan een dermate verdorvenheid vervallen waren dat God besloot deze steden totaal te verwoesten. Ook Lot en zijn twee dochters, die door engelen uit de stad werden gevoerd, zijn gespaard gebleven bij de ondergang van deze steden.

*\*) Veelal wordt de watervloed (zondvloed) ontkent, maar er zijn minstens 200 overleveringen bekend over de zondvloed.*

Zoals gezegd zullen de opgenomen gelovigen samen met de Here zijn. Zij zijn dus in de hemel. Nu kunnen we ons de vraag stellen: wordt hen in de hemel een taak toebedeeld? Zullen zij voorbereid worden, om bij de aanvang van het duizendjarig rijk, als het ware mee te werken aan het herstel van de verwoeste aarde of er op toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt onder de directe regering van Jezus Christus? Zoals de apostelen zijn voorbereid ten tijde van Jezus op aarde zo zullen ook gelovigen voorbereid worden op taken.

### **Hoopvolle toekomst**

Het beeld van een hoopvolle toekomst kunnen we lezen in **Colossenzen 3:1-4; Jesaja 11:6-9 en Jesaja 65:17-25.**

Als wij deze dingen overdenken, hoe staat het met ons geloof en vertrouwen? Geloven en vertrouwen wij met grote zekerheid dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij door Zijn verzoenend sterven aan het kruis op Golgotha, onze zonden heeft kwijtgescholden? Als wij dit van harte geloven, laat onze levenshouding daarmee in overeenstemming zijn. Dat wil zeggen: onze praktische toepassing daarvan. Dat het grote gebod ons richtsnoer is: liefde jegens God en onze naasten. Tenslotte nog deze: in **Johannes 19:30** staan deze woorden van geweldige betekenis, die in feite het karakter van Gods woord bepalen. Deze drie woorden zijn: **Het is volbracht!**

Rob Busser